

## Val till Stockholms Judiska Församling 2018

# Judisk Enhet.

**Utan Judisk Enhet stannar det judiska Stockholm. Vi står för en öppen och inkluderande församling. Vi är ÖppEnhet.**

Judisk Enhet vill ha ett judiskt liv i Sverige som präglas av engagemang, kreativitet, trygghet och social samvaro. Öppenheten är i centrum, för varandras olika judiska uttrycksformer, för personer som vill ta steg in till det judiska och i dialogen med övriga svenska samhället.

Vår ideologi är grundad i Tikkun Olam, den medeltida kabbala som utgår från att vi judar är en del av samhället, engagerar oss för de utsatta och som vill förbättra världen. Judisk Enhet lyssnar på medlemmarnas behov och intresse. Vi samarbetar med andra partier och baserar våra beslut på genomarbetade underlag. Vi är i ständig rörelse. Vi är ÖppEnhet. Judisk Enhet har en genomarbetad vision som vi tror tar två mandatperioder att genomdriva, dvs för 2024. Med din röst på Judisk Enhet kan vår ordförandekandidat Hanna Halpern lägga grunden för att leverera på den. Därför ber vi om ditt stöd i församlingsvalet 2018.

\*\*

Judisk Enhet har suttit i styrelsen i en minoritetsställning under tre år. Vi har varit aktiva och lyft frågor som majoriteten inte alltid tänkt på. Ofta har vi gjort det i samarbete med andra minoritetspartier. Vi är stolta över vad vi bidragit med:

- Vi har säkerställt att biblioteket, när det till slut kom på plats i Bajit, är öppet och tillgängligt.
- Vi har lyft vikten av att styrelsen och fullmäktige engageras i församlingens säkerhet.
- Vi har tagit tag i Stora Synagogans vikande besökstal och interna konflikter. Men vi har inte lyckats.
- Vi har drivit på för att undersöka en permanent lösning för Adat Jeshurun i församlingshuset på Wahrendorffsgatan. Samtidigt har vi satt stopp för Jeshuruns placering i Bajit i direkt anslutning till Hillelskolan, något som vi ansåg ogenomtänkt.
- Vi har satt stopp för en tanklös extern uthyrning av stora delar av församlingshuset på Wahrendorffsgatan samtidigt som vi öppnat för en genomtänkt uthyrning.

- Vi har reserverat oss mot stöd på 400 000 kronor till organisationen Samfundet Sverige-Israel, en på många sätt lovvärd organisation men inget som medlemmarnas pengar ska användas till. Kampen mot antisemitism ska istället prioriteras högre.
- Vi har kämpat hårt för att få en genomlysning av hela det judiska Stockholms ekonomi – dvs församlingen, stiftelsen Judaica med Bajithuset och föreningen Hillel, som driver Hillelskolan och är Bajits enskilt största hyresgäst. Det behövs för att veta hur både medlemmarnas och det judiska Stockholms pengar kan användas på bästa och mest effektiva sätt. Men vi har inte lyckats.
- Vi har kämpat för att Paideia och Paideia folkhögskola skulle kunna fortsätta med undervisning i Bajits lokaler såväl som i församlingshuset, men det stjälpes av församlingens senfärdighet.
- Vi har löpande lyft frågan om behovet av personalutveckling, HR, en personalrepresentant i styrelsen och en långsiktig bemanningsplan. Men vi kan bara konstatera att vi knappt fått något gehör för det.

Nu är vi trötta på att vara i opposition. Vi är trötta på en styrning av vår församling som mest fungerar som ett lovvärt ansikte utåt. Medlemsantalet står och stampar kring 4 300, vilket är en besvikelse med tanke på allt som församlingen har att erbjuda medlemmar och allt fint som vårt allaktivitetshus Bajit borde kunna stå för. Idag finns för lite av aktiviteter kopplade till vår fina Stora Synagogan och alltför många judar i Storstockholm fångas inte upp. Istället har vi fått se vår ekonomi förvandlas till en enda röra, medlemmarnas insyn gå förlorad, vår uppskattade kontor slutar och det saknas både mål och en tydlig plan för ett sammanhållet judiskt Stockholm. Det ska vår vision ändra på.

## **1. ÖPPENHET *En tillgänglig församling för alla medlemmar***

Judiska Församlingen måste kännas relevant för oss judar i Stockholmsregionen, men även för medlemmar bosatta i bl a Uppsala, Västerås och andra orter i närheten. Aaron Isaac började bygga judiska institutioner när han kom till Sverige och det är upp till oss att fylla våra judiska rum med mening. Det betyder att vår enhetsförsamling som samlar olika judiska inriktningar måste utvecklas. Våra medlemmar har rätt att ställa krav på ett brett erbjudande av verksamheter så att alla, oavsett hur vi väljer att uttrycka vår judiska identitet, kan finna något som intresserar och engagerar. En enhetsförsamling är tradition, religion, förnyelse och kulturell gemenskap på en och samma gång. Och det är en förutsättning för att vår lilla grupp svenska judar ska kunna tala med en stark och tydlig röst i det offentliga samtalet.

För att lyckas med allt detta måste församlingen växla upp ambitionsnivån. Vi kommer arbeta för:

- ***Vi ska ha ett öppet och fullt allaktivitetshus i Bajit.***

Bajit kan vara så mycket mer än bara en underbar skolbyggnad. Det är ett allaktivitetshus för församlingens medlemmar, judiska organisationer och ansiktet utåt mot hela det judiska Stockholm. Därför måste Bajit reflektera församlingsmedlemmarnas seder och bruk. Vi kommer arbeta för utökade öppettider (helgöppet och kvällsöppet), flexibla lokaler, rimliga kosherregler och t.o.m. subventionerat kaffe och te.

Kom in på Bajit en kväll och upptäck en värld av judiskt engagemang och lärande. Men idag är vårt fina skol- och kulturhus Bajit stängt på fredagkvällar, lördagar och bara öppet på söndag mellan 10–14. Det är inte okej. Bajit ska ha Sunday brunch och återkommande shabbatmiddagar. Dessutom ska det göras tillgängligt för medlemmarnas egna aktiviteter.

- Vi kommer verka för att Bajit förvandlas till ett öppet hus på helgerna.
  - Att anordna träffar med medlemmar i Bajit och låna en lokal någon gång ska inte kosta.
  - Vi vill förvandla cafét till en självklar samlingsplats.
  - Vi vill ha subventionerat kaffe och te för medlemmarna.
  - Koshernivån måste hamna på en hanterbar och rimlig nivå. Det måste gå att få ta med sig en frukt och en vegetarisk macka in i Bajit.
- *Vi värnar nya och gamla medlemmar*

Vi sänker trösklarna för att komma in i församlingen genom att anställa en medlemsansvarig. En sådan ska informera om våra aktiviteter och guida medlemmar rätt i det religiösa. Bara så kan vi bygga vidare på vår tradition.

- Medlemsvården måste gälla från vaggan till graven. Det innefattar även Chevra Kadisha. Vi måste själva få välja hur vi vill uttrycka vår sorg. Vill vi göra det egalitärt så ska det välkomnas. För att underlätta sorgearbetet vill vi ta fram ett informationsmaterial på svenska och se till att bönböcker och böner finns transkriberade.
- Vi vill öppna upp församlingen bättre för medlemmar och barn med särskilda behov.

Medlemskap för associerade medlemmar som är gifta eller sambo med judisk medlem ska öppnas upp.

När Judisk Enhet drev igenom associerat medlemskap för partners till medlemmar var det bara början. Nu vill vi att associerade medlemmar bjuds in mer aktivt för att engagera sig och få möjlighet att rösta i församlingsvalet. Icke svenskar som arbetar och betalar kommunalskatt får sedan länge rösta i svenskt kommunal- och landstingsval och det fungerar utmärkt. Det borde gälla i Stockholms judiska församling också.

- *Mer av öppenhet mot majoritetssamhället.* Judisk Enhet vill fortsätta verka för dialog med majoritetssamhället. Genom Paideia och Paideia folkhögskola har församlingen tillgång till en i Europa unikt framgångsrik utbildningsverksamhet. Paideia bidrar till den judiska minoritetens egen kunskap och stärker arbetet för tolerans i samhället tillsammans med andra religioner. Vi kommer arbeta för att Paideia och folkhögskolan ska behålla sina starka band till församlingen och Bajit, även efter utflyttningen.
- *Judisk vigsel för alla.* En församling som tror på tillväxt tror på öppenhet för icke-judar som lever tillsammans med judisk medlem, konverterade medlemmar och regnbågsjudar. För oss är det därför en självklarhet att JF ska tillhandahålla vigselförrättare för vigslar mellan judar och icke-judar samt för samkönade äktenskap. Sedan 2006 bistår församlingens tidigare ordförande med denna service, på frivillig

basis. Och konverterade medlemmar ska känna sig lika välkomna i våra fyra synagogor.

- **Mer av samarbete med hela det judiska Stockholm**, som t ex Judisk Kultur, Judiska Museet och Limmud.

## **2. UTBILDNING *Judisk Enhet satsar på utbildning***

Judisk Enhet anser att judisk utbildning är ett av de centrala områdena församlingen ska satsa på. Kunskap är grunden för att medlemmarna ska kunna föra vidare traditioner och religionen, öka tolerans mellan olika religiösa inriktningar, få förståelse från majoritetssamhället samt göra informerade val om hur man vill leva sitt eget liv. Därför är det viktigt att församlingen arbetar för att tillhandahålla ett rikt och varierat utbud.

Genom byggandet av Bajit har Hillelskolan fått nya fina lokaler som lett till ett stort intresse från föräldrarna att ha sina barn i Hillel. Judisk Enhet vill fortsätta det arbetet. Det kommer vi göra bland annat genom att också stärka och stötta den judiska profilen på högstadiet **Vasa Real**.

Judisk Enhet stod bakom framväxten av **Paideia och Paideia folkhögskola** och vi är stolta över på det sätt som Paideia gjort olika former av judisk utbildning tillgänglig för församlingens medlemmar. Det har även öppnat upp dörrarna för utländska judiska studenter såväl som icke medlemmar som vill lära sig mer om den judiska religionen, kulturen, de judiska språken, filosofin bland flera ämnen. Judisk Enhet vill säkerställa att Paideia, trots flytten från Bajit, fortsätter ha en närvaro i Bajit, i församlingshuset och att medlemmarna får ta del av Paideias kursutbud även i deras nya lokaler.

Nu vill vi höja utbildningsnivån ytterligare:

**Vi tänker utveckla Glämsta.** Det är en så älskad och viktig verksamhet som Judisk Enhet vill bevara och utveckla än mer. Det finns en enorm potential att skapa ett mer levande Glämsta fler månader om året. Judisk Enhet kommer arbeta för att upprätta långsiktiga åtgärdsplaner med långsiktigt tänkande. Detta innebär

- **En femårsplan för upprustning av Glämstas byggnader**
- **Ökad kvalitet på verksamheterna**
- **En tydlig utbildningsplan för vad barnen, ungdomarna och ledarna ska få med sig efter en sommar på Glämsta.**

**Mer av Aaron Isaacs Skola.** Det behövs utökade satsningar på Aron Isaacs skola. Församlingen bör möjliggöra utbildning för samtliga barn med judisk anknytning. Lokaler bör därmed finnas tillgängliga och möjligheten att ge lektioner även på vardagar måste ses över. Judisk Enhet vill se en större lärarsatsning och nytvecklade pedagogiskt material och läroplan.

**Öppna upp ungdomsföreningarna.** Judisk Enhet vill arbeta närmare med Judiska Ungdomsförbundet (JUS) för att främja och utveckla aktiviteter och kontinuerligt lärande för våra judiska ungdomar. Initiativ likt Moische House, där judiska ungdomar skapar flertalet program varje månad för unga judiska vuxna, är även det något som bör stödjas.

Och det behövs förnyat krafttag för:

- **Gymnasierellen.** I linje med Aaron Isaacs skola vill vi se en satsning på och återupptagande av gymnasierellen, ett av Judisk Enhets många initiativ inom utbildning.
- **Makkabi Shlichim.** Judisk Enhet vill utreda möjligheten att ta in en dedikerad kompetent Shaliach från den stora internationella Makkabi-rörelsen. Det är ett i leden av att bredda inriktningen på församlingens utbildningsutbud och att få en dedikerad resurs för att vitalisera och berika det judiska lärandet i Stockholm.
- Enhet vill fortsätta tillhandahålla och satsa på **israelresor** i egen regi, något vi initierade förra mandatperioden. Det är mycket viktigt att utbilda medlemmar och ungdomar om hela det fantastiska landets historia men även om Israels olika kulturer, religiösa inriktningar, nöjesliv, natur etc.

### **3. RELIGIÖSA VERKSAMHETEN** *Vi värnar och lyfter fram alla religiösa inriktningar*

Judisk Enhet står för en församling som värnar alla religiösa inriktningar inom judendomen. En enhetsförsamling ska arbeta för att skapa förutsättningar och underlätta för samtliga medlemmar att kunna leva sina liv som de önskar, oavsett livsval och utan värderingar. Med ledordet öppenhet kommer därför Judisk Enhet bland annat att verka för att Stora Synagogan står för både judiska tradition och förnyelse. Den är navet i församlingen.

Arbetet med att göra Stora Synagogan levande och tillgänglig för församlingens medlemmar har försumrats under de senaste tre åren. Tack vare en aktiv opposition i styrelsen finns en medvetenhet om vad som behövs för att vända utvecklingen. Men vi har inte orkat ända fram.

Församlingens engagemang för att återskapa Stora synagogans självklara plats i Stockholms judiska liv måste därför växlas upp. Men det kommer ta tid, kanske två mandatperioder. Målet är dock tydligt. Om 6 år ska alla medlemmar känna sig välkomna i Stora Synagogan, till våra öppna religiösa aktiviteter och få den hjälp man behöver för att delta:

- **Nya medlemmar** och ovana medlemmar/besökare ska erbjudas hjälp att delta i gudstjänster och att följa med i texterna, exempelvis genom att det erbjuds en mentor i synagogan.
- Det ska bli mer av **shabbatmiddagar** och festligheter i samband med högtider.
- Vi ska ha **riktig kiddusch** i sessionssalen. Det har vi råd med.
- Vi vill utveckla ett pedagogiskt material för veckovisa och årliga högtider samt vid förberedelser för Bar/Bat Mitzva, bröllop, namngivning och begravning.

- Tydligare riktlinjer för begravningsverksamheten Chevra Kadisha så att samtliga medlemmar får den judiska begravningstjänst de har rätt till.
- Arbeta för en långsiktig lösning för den religiösa inriktningen på Glämsta. Att utbilda barn och ledare om de olika religiösa inriktningarna är centralt för att ge varje individ möjligheten att själv välja vad de tilltalas av. Målet ska vara att det religiösa innehållet på Glämsta ska vara både inkluderande och icke-diskriminerande.

Den *ortodoxa synagogan Jeshurun* saknar fortfarande en långsiktig permanent plats. Det är skamligt att majoriteten som styrt sedan förra valet fortfarande inte lyckats leverera en permanent lösning för Jeshurun. Vad som nu behövs är kraftsamling.

- Judisk Enhet lovar att fortsätta att aktivt verka för att församlingen ska kunna erbjuda Jeshurun en permanent lösning i församlingshuset.

#### **4. ISRAEL** *Församlingens relation till staten Israel är och kommer förbli viktig*

I församlingens stadgar står att vi ska värna om det judiska folket och förbundenheten med staten Israel samt bidra till ett samhälle som karaktäriseras av mångfald, medmänsklighet och demokrati. Ingen medlem ska någonsin behöva tvivla på var församlingens står i den här frågan.

Många svenska judar har släkt i Israel. Vi åker till Israel på semester eller för att delta i judiska program. Judisk Enhet har aldrig och kommer aldrig att som grupp ta ställning till aktuell politik. Men att stödja Israels rätt att existera ska aldrig få skuldbeläggas. Samtidigt är tiden förbi då församlingen kan låta andra judiska grupper ta hand om den växande oro som vi judar i diasporan känner.

- *Vi ska ta tydlig ställning mot israelhat.* Församlingen måste vara en tydlig röst och markera när Israelhat egentligen är förklädd antisemitism.

Vi menar att församlingen nu måste växla upp arbetet med att skapa en god relation mellan judarna i diasporan och Israel. Den måste alltid bygga på ömsesidig respekt och engagemang. Idag godkänner Israel bara konverteringar och äktenskap av vissa ortodoxa rabbiner. Israels regering tog nyligen tillbaka ett beslut att skapa en egalitär böneplats vid västra muren och kvinnor får inte be med en Torah där. Det är de ultraortodoxa som trycker på.

- Judisk Enhet vill verka för *ett Israel som erkänner alla judiska uttrycksformer*, sekulär, progressiv, konservativ såväl som ortodox judendom.
- Vi vill *avsluta stödet på 400 000 kronor till Samfundet Sverige-Israel, SSI*, en helt extern organisation, som bedriver ett eget arbete till stöd för Israel. Det är lovvärt, men medlemmar som vill stödja SSI kan göra det direkt.

#### **5. STÄRKT ARBETE MOT ANTISEMITISM** *Vi kommer växla upp församlingens arbete mot antisemitism*

Den ökande antisemitismen såväl globalt som nationellt, ställer höga krav på vår församling. Judisk Enhet har aldrig och kommer aldrig sluta kämpa för ett Sverige där vi judar och andra minoriteter kan känna sig trygga. Vi tycker det är viktigt att samtliga partier står helt eniga bakom församlingens arbete med säkerhet, och att samtliga står bakom en förstärkt satsning på kris- och katastrofarbetet. Det befäste vi genom att vi under denna höst, mitt i brinnande valrörelse, tog initiativ till ett extra fullmäktigemöte, där säkerhetsexperter fick redogöra för hotbilden samt vilka grupperingar som just nu växer sig starkare i samhället. Det är tydligt att hoten och hatet kommer från såväl högerextrema som från våldsbejakande islamister och vänsterextremister. Det resulterade i ett gemensamt uttalande från fullmäktige om att fördöma NMR.

Judisk Enhet vill stärka arbetet mot antisemitismen ytterligare med bland annat följande förslag:

- ***Judisk Enhet kommer arbeta för upprättande av en församlingstjänst, en representant, i Stockholm som arbetar aktivt med frågor om antisemitism.*** Detta innebär att löpande och proaktivt föra dialog med majoritetssamhället och andra religiösa grupper. Detta arbete kan göras i egen regi av församlingen samt i samarbete med andra judiska organisationer, med Svenska Kommittén mot Antisemitism (SKMA) samt med Forum för Levande Historia. Pengarna finns, exempelvis om pengar tas från de 400 000 kronor som idag ges till SSI.
- ***Judisk Enhet har historiskt varit väldigt framgångsrika i dialogen med politiker på så väl kommunal- som på riks- och internationell nivå.*** De goda kontakter företrädare för Judisk Enhet har, behöver tas till vara på och vidareutvecklas i kampen mot antisemitism.

## **6. FÖRSAMLINGENS EKONOMI *Det måste bli ordning och reda i församlingens finanser, styrningen och i beslutsprocesserna***

Församlingen står ekonomiskt stark, precis som den gjort i många år, och inte minst nu efter år av högkonjunktur. Med besvikelse måste vi ändå konstatera att den ekonomiska skötseln av församlingens löpande verksamhet fallerat men också nonchalerats under de senaste tre åren. Trots återkommande begäran från Judisk Enhet i styrelsen saknas exempelvis långsiktiga investeringsplaner för församlingen såväl som det judiska Stockholm. De brister som idag finns är bland andra:

- 2018 års budget grundade sig på hyresintäkter av Wahrendorffsgatan på 1,5 mkr som majoriteten i styrelsen och fullmäktige redan från början var medvetna om aldrig skulle komma in.
- Den nyinrättade Mikvan kostade närmare 10 mkr. Det var betydligt mer än vad som var "budgeterat" och bygget genomfördes utan att styrelsen fått ta del av ordentligt beslutsunderlag.
- Placeringen av Jeshurun och vad det kan tänkas kosta och hur finansieringen ska ske är fortfarande oklar. En sådan plan, tillsammans med en översyn av hela församlingshuset, måste fram i god tid.

Det saknas dag full överblick över ekonomin i det judiska Stockholm; Judiska Församlingen, Stiftelsen Judaica och Hillelskolan. Det arbetet bör initieras av församlingens styrelse och i grunden fallerar det som en följd av brist på ledarskap.

- Vi kommer verka för en *genomarbetad investeringsplan på både kort och lång sikt.*
- Judisk Enhet vill säkerställa ett *ledarskap i styrelsen som respekterar församlingsmedlemmarnas berättigade förväntningar på transparens och kvalitet i redovisningen av siffror och aktiviteter.* Kaoset på vårens fullmäktigemöte får aldrig mer återupprepas.
- *Vi är svenska judar och ska få full tackning från samhället för våra säkerhetskostnader.* Närmare 25 % av församlingens budget går idag till säkerhetskostnader. Arbetet med att få kommunen och staten att både förstå sitt ansvar och att faktiskt ta en större del av den kostnaden måste intensifieras ytterligare.

## **7. FÖRSAMLINGENS STYRNING** *Medlemmarna har rätt att förvänta sig att styrelsen består av kompetenta ledamöter som arbetar fria från politiska förtecken*

Styrelsen för Judiska Församlingen i Stockholm består idag av representanter för olika grupper, politiska partier. Det är grupper med olika värderingar, religiösa inriktningar och syn på judisk identitet. I en valrörelse är det ibland svårt att se skillnaderna, men det är även svårt mellan valen att följa upp arbetet. Samtidigt är det många som avstår från att rösta. En enskild aktiv grupp kan därför driva igenom en viss fråga som en majoritet av församlingens medlemmar egentligen inte står bakom. Det kan även gälla församlingen religiösa inriktning. De olika synagogorna blir då en del av ett politiskt spel.

När olika intressegrupper bråkar i styrelsen skadas inte bara enhetsförsamlingen, det förlamar styrelsens arbete. Judisk Enhet vill därför verka för att delar av styrelsen utses på kompetens, snarare än partibok, där de olika synagogorna får utvecklas självständigt, oberoende av politik. Vi tror att det kräver en reformering av hur styrelsen väljs.

- *Judisk Enhet vill att en reformering av församlingens valsysteem förbereds noggrant.* Det finns goda exempel att följa både i Sverige och utomlands. Många föreningar styrs exempelvis genom att medlemmarna röstar för ledamöter i ett fullmäktige, som sitter med överlappande valperioder och som sedan utser en gruppobunden kompetent styrelse. I valberedningen till fullmäktige såväl som styrelsen sitter olika personer. Styrelsen består sedan av ett representativt urval av olika medlemsgrupper (olika; religiösa inriktningar, åldrar, utbildningsnivå, kön, yrken osv.) och kompetenser.
- *Vi vill att ordförande ska ses av medlemmarna som en enande opolitisk kraft.* Församlingens ordförande ska ena, inte splittra och polarisera.
- *Judisk Enhet vill ägna nästa mandatperiod åt att arbeta fram ett nytt valsysteem.* Det ska vi göra i samarbete med de andra partierna och medlemmarna.



## 8. DET ÄR I VARDAGEN FÖRSAMLINGEN VÄXER.

Församlingen har ett trettiotal anställda. Dessa utgör församlingens ryggrad och bär upp vår sociala verksamhet, medlemmarnas behov i alla livets olika delar, de religiösa verksamheterna och ser till att en mångfald av aktiviteter förverkligas. Till det kommer alla volontärer - som arbetar med allt från fritidsaktiviteter, kultur, religiösa och sociala verksamheter, stöd för olika organisationer och styrelsemedlemmar. Det är i detta samspel av gemenskap, engagemang och entusiasm som Stockholms judiska församling får liv.

- *Vi vill att församlingens sociala arbete blir mer synligt, och att det följs upp med konkreta mål.*

Arbetet med att ta fram ett måldokument för Judiska Församlingen har pågått i tre år. Det går på tok för långsamt. Judisk Enhet tar seriöst på behovet av att församlingen hittar rutiner för hur långsiktigt nåbara mål ska kunna utvärderas.

\*\*

Stockholms judiska församling måste vara i ständig rörelse. Vi måste vara en del av samhället och engagerad för de utsatta och som vill förbättra värden. Det är Tikkun Olam. Det är ÖppEnhet. Det är Judisk Enhet.

Vi har en genomarbetad vision för 2024. Med din röst på Judisk Enhet kan vår ordförandekandidat Hanna Halpern leverera på den. Därför ber vi om ditt stöd i församlingsvalet 2018.

Kontakta oss på [info@judiskenhet.se](mailto:info@judiskenhet.se)  
Gå in vår hemsida [www.judiskenhet.se](http://www.judiskenhet.se)  
Gilla oss på [Facebook](https://www.facebook.com/judiskenhet.se)

judiskenhet.se