

Reservation från Judisk Enhet med anledning av beslut på styrelsemöte i Judiska församlingen 26 oktober 2016

Vi reserverar oss mot majoritetens beslut att utreda förutsättningarna för att hyra ut kanslihuset på Wahrendorffsgatan till extern part med marknadsmässig hyra med syfte att flytta JF:s personal till Bajit. Reservationen gäller till förmån för våra yrkanden, i vilka vi vill

- att tidigare planer på möblering av Loungen i Bajit och inredning av Bibliotek på Riddargatan fullföljs skyndsamt, samt
- att det påbörjas ett arbete med en total översyn av församlingens långsiktiga ekonomi, och i det inkluderar även församlingens ekonomiska relationer till Stiftelsen Judaica och föreningen Hillel. Generalsekreteraren får då i uppdrag att presentera förslag på nya och mer yteffektiva användningsområden för församlingshuset på Wahrendorffsgatan.

I visionen för Bajit sägs att det där ska förmedlas "passion för kunskap, lärande och ifrågasättande genom en spännande mix av utbildning, kultur och aktiviteter". Det sägs också att Bajit ska vara ett hus där det "sjuder av liv" och det är "ett hus som välkomnar alla." Det är också något som styrelsen och fullmäktige godkänt i tidigare beslut.

Allt det här kräver en öppen och välkomnande attityd, som även manifesteras i form av en väl fungerande lounge och ett välplanerat bibliotek som får leva på sina egna meriter. De positiva förväntningarna på Bajits roll som nav i ett öppet och inkluderande Judiskt Stockholm manifesterades så tydligt i samband med invigningen i september inför Sveriges kulturminister.

Vi känner därför en stor oro inför styrelse-majoritetens beslut att nu riva upp detta. Istället föreslås att loungen förvandlas till en kombinerad lounge, bibliotek och kommunikationscentra samtidigt som det som skulle bli ett bibliotek i Riddarhuset blir till kontor i form av öppet landskap.

Vi som reserverar oss anser att de ursprungliga planerna som finns vad gäller lounge och bibliotek inte får fördröjas ytterligare. Det är viktigt att funktionerna i dessa båda ytor snabbt kommer på plats för att därmed bidra till fler besökare. Mindre öppen yta betyder mindre med aktivitet. Öppenheten behövs för att församlingen ska kunna leva upp till tillgänglighet för alla medlemmar och deras vänner i alla åldrar. Görs loungen om till ett kombinerat bibliotek och lounge, med utrymme för kontor, tror vi att både flexibiliteten i utrymmets användning och öppenheten går förlorad. Utrymmet kommer ju kräva bemanning. Därtill kommer forskningsdelen att krympa väsentligt.

I och med majoritetens nu fattade beslut, riskerar Bajit och Riddarhuset att stå med tomma lokaler under den obestämda tid under vilken utredningen pågår. Det kostar pengar. Vi vill uppmärksamma på att det därtill inte är riskfritt att ändra planerna för Bajit. Donatorer kan känna sig missvisade vilket riskerar att skada det omgivna samhällets tillit till judiska församlingen som institution. Vi vill här uppmärksamma att bygglov för Bajit vilar på lokalernas tillgänglighet för kultur och breddverksamhet såväl som uppförande av ett kombinerat forsknings- och skolbibliotek. Framtida tomrättskostnader kan därmed påverkas, vilket om så sker försämrar kalkylen bakom en uthyrning av församlingshuset. Risken är därtill att kulturvärden i församlingshuset gör att en eventuell uthyrning, och anpassning av lokalerna till extern hyresgäst, tar lång tid att genomföra.

Vi ser därtill med oro på att majoriteten i sitt beslut helt bortsett från den oro som skapas bland våra medarbetare i organisationen. Majoritetens plan att omvandla den nuvarande biblioteksytan till öppet landskap rimmar illa med religiös verksamhet. Det behövs förstås göras en ordentlig konsekvensanalys, både avseende den religiösa verksamheten och övrig personal.

Vidare är vi kritiska till att majoriteten inskränkt utredningen till att endast utreda en begränsad del av verksamheten. Vi anser att en total översyn av församlingens verksamhet måste göras – för att utröna vilka olika alternativ som står till buds för att långsiktigt stärka församlingens ekonomi – innan styrelsen kan fatta beslut om en flytt av medarbetarna. Det inkluderar därmed Glämsta, begravningsplats, placering av Jeshurun, Bajit osv.

Vi hade dock, som kompromiss, varit beredda att tillstyrka majoritetens yrkande under förutsättning att vårt första yrkande hade bifallits, dvs. att tidigare planer på möblering av Loungen i Bajit och inredning av Bibliotek på Riddargatan skyndsamt skulle genomföras. Vi har därtill inte varit främmande för att på sikt göra en utvärdering av Loungen, och öppna för att ytan används annorlunda om det visar sig lämpligt. Eftersom majoriteten avvisade detta, har vi inte sett någon annan väg än att reservera oss mot beslutet.

Vi vill slutligen betona att de åtgärder som nu diskuteras, inte beror på att församlingen skulle ha en dålig ekonomi. Tvärtom, så är församlingens finansiella ställning stark. Självfallet är vi i likhet med majoriteten angelägna om att församlingen ska ha en budget i långsiktig balans, där det under enskilda år kan växla mellan över- och underskott. Mot denna bakgrund blir det än mer angeläget att göra en total genomlysning av församlingens ekonomiska resurser. Men det är inte skäl nog att stoppa de ursprungliga planerna med ett öppet, inkluderande och kulturellt Bajit som nav i det judiska Stockholm.

Judisk Enhet

Carl-Henrik Knutsson

Lotta Reisch Jensen

Sophie Nachemson-Ekwall